

11.11 Styrelsens förslag: #elitidrott2030 tillsammans med Motion nr 12: Svenska Fäktförbundet Elitidrott 2030, samt Motion nr 13: Svenska Konståkningsförbundet m.fl. Kraftsamling för svensk elit- och prestationsidrott på internationell nivå

Förslag:

RS föreslår RF-stämman

- att uppdra till RS att, tillsammans med övriga två organisationers styrelser, fortsätta utveckla #elitidrott2030 enligt Rapport 1;
- att uppdra till RS att, tillsammans med övriga två organisationers styrelser, skapa en effektiv och ändamålsenlig organisering för att nå målen i #elitidrott2030.
- att uppdra till RS att, tillsammans med övriga två organisationers styrelser, analysera hur organiseringen kan intressera staten för att medverka i en väsentlig resursförstärkning till elitidrotten.
- att uppdra till RS att, tillsammans med övriga två organisationers styrelser, analysera hur nya rättigheter kan skapas, var organisation för sig och de tre organisationerna tillsammans, i syfte att åstadkomma en väsentlig resursförstärkning till elitidrotten.
- att Svenska Fäktförbundets att-satser nummer ett till sju, samt de 14 specialidrottsförbundens båda att-satser anses besvarade med vad som anförs i utlåtandet samt i styrelsernas förslag och rapport om #elitidrott2030.

Motionärernas förslag:

Motion 12: Svenska Fäktförbundet föreslår att RF-stämman beslutar

- att RF ska lyfta fram den svenska idrottens internationella konkurrenskraft som en av de allra mest prioriterade frågorna i den kommande strategin för perioden bortom 2025;

att RS ges i uppdrag att, i en gemensam ansträngning med SPK och SOK, verka för att riksdagen senast under 2024 ska föra in ett tydligt mål för den statliga idrottspolitiken genom att

1. stryka nuvarande formulering att stöd även kan lämnas till sådan verksamhet som stärker idrottsutövares konkurrenskraft, och

2. lägga till att mål och syfte med statsbidraget till idrotten också är att stödja svenska idrottsutövares internationella konkurrenskraft;

att RF fastställer de mål som RF, SOK och SPK gemensamt enats om inom ramen för elitidrottsprogrammet #elitidrott 2030 som RF:s egna mål:

Topp 5 – som vinterolympisk nation

Topp 10 – alla nationer på det globala rankingen

Topp 20 – som Paralympisk nation (sommar och vinter)

Topp 20 – som sommarolympisk nation;

att RS ges i uppdrag att i nästkommande budgetunderlag till regeringen redgöra för läget för svensk internationell elitidrott, de åtgärder om behövs för att säkra svensk elitidrotts långsiktiga konkurrenskraft samt att äska de medel som krävs från staten för att genomföra årgårderna;

att RS ges i uppdrag att, tillsammans med SPK och SOK, under 2023 samlokalisera den personal som arbetar med elitidrott, elitidrottare och elitidrottsfrågor i respektive organisation;

att RS ges i uppdrag att, tillsammans med SPK och SOK, under 2023 påbörja en utredning i syfte att under 2024 presentera en effektiv och ändamålsenlig organisation för arbetet med svensk elitidrott, elitidrottare och elitidrottsfrågor. Förslaget ska innehålla tydliga målsättningar och riktlinjer för hur finansieringsstrukturen ska se ut: samt

att RS ges i uppdrag att, tillsammans med SPK och SOK, i utredningen enligt att-satsen ovan, särskilt överväga möjligheten att skapa en organisation liknande den som numera gäller för det svenska arbetet mot soping inom idrotten, dvs. staten, idrotten och näringslivet bildar en fristående stiftelse som i tur äger ett aktiebolag, i vilket verksamheten bedrivs och där vissa tränare, ledare och aktiva kan anställas.

Motion 13: Svenska Konståkningsförbundet m.fl. föreslår att RF-stämman beslutar

att kraftsamla för en gemensam och tydlig satsning på elit- och prestationsidrott i Sverige med syftet att stödja den svenska elit- och prestationsidrotten på internationell nivå; samt

att uppdrag formuleras efter de båda stämmorna 2023 för att ange hur ansvaret fördelas att företräda och stödja den svenska elit- och prestationsidrotten på internationell nivå.

Bakgrund

Efter att i tur och ordning årsmötena 2021 i Sveriges Olympiska Kommitté (SOK), Svenska Paraspportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté (SPK) samt Sveriges Riksidrottsförbund (RF) behandlat frågor om en framtida, förstärkt, elitidrottssatsning har en styrgrupp sammansatt av representanter för de tre organisationerna arbetat samlat med frågan. Detta har resulterat i att styrelserna nu väljer att presentera ett gemensamt förslag, likalydande för stämmorna 2023 i SOK, SPK och RF. Samlingsnamnet *stämman* betyder därmed i SOK:s fall SOK:s årsmöte, i SPK:s fall förbundsmötet och när det gäller RF slutligen RF-stämman. Därmed används också begreppet *styrelsen*, vilket vid SOK:s årsmöte betyder SOK:s styrelse, vid Paraspportförbundet och den Paralympiska Kommitténs förbundsmöte Paraspportförbundets styrelse och vid RF-stämman Riksidrottsstyrelsen (RS). *Styrelserna* avser alla tre organisationers styrelser.

Ärendets beredning

Styrgruppen för #elitidrott2030 har under 2023 hittills sammanträtt två gånger. Vid det första mötet, i januari 2023, beslutades att styrelserna i de tre organisationerna skulle föreslås att bereda ett gemensamt styrelseförslag med ambitionen att ta nästa steg i arbetet med projektet #elitidrott2030. Detta styrelseförslag har beretts av verksamhetschefen för #elitidrott2030 i samverkan med de tre organisationernas chefstjänstepersoner. Tillsammans har denna grupp också genomfört ett möte med samtliga motionärer samt ytterligare ett möte med Svenska Fäktförbundet i syfte att också muntligen ta del av motionärernas intentioner. Respektive organisations styrelse har berett ärendet genom ordinarie styrelsemöten och enligt den process som normalt används för att bereda underlag till årsstämman.

Styrelsens synpunkter

Att styrelserna för de tre organisationerna som tillsammans svarar för stödet till svensk elitidrott, RF, SOK och SPK, nu framlägger ett gemensamt styrelseförslag till sina stämmor får betraktas som närmast historiskt. En styrka i svensk idrott bygger på att idrottsrörelsen håller ihop, och samlar sina krafter, samtidigt som respektive ingående organisation har ett tydligt ansvar, och kraft att uppfylla den roll som givits denne. Framgångsrikt utvecklingsarbete utgår från en gemensam idé om vad som ska uppnås, hur det ska göras samtidigt som nödvändiga resurser för genomförandet finns tillgängliga. Det förslag som styrelserna nu lägger är ett viktigt fundament i det fortsatta

arbetet med stödet till elitidrotten, vilket ska skapa förutsättningar för att #elitidrott2030 ska lyckas.

Två motioner föreligger på området #elitidrott2030 och en tänkt *Kraftsamling för svensk elit- och prestationsidrott på internationell nivå*. Den första är skriven av Svenska Fäktförbundet medan den andra är underskriven av 14 specialidrottsförbund. Styrelserna delar motionärernas önskan om en kraftsamling som ska stärka svensk idrotts internationella konkurrenskraft. Samtidigt anser styrelserna att idrottsrörelsen, så långt det är möjligt, ska värna sin självständighet för att därigenom, på egen hand, kunna besluta i framtida vägval som kan ge såväl ekonomiska som verksamhetsmässiga konsekvenser. Idrottsrörelsen har idag möjligheten att, via sina organisationers årsmöten, möjligheten att själv formulera vad idrottsrörelsen vill med elitidrotten. Styrelserna vill med sina förslag bejaka denna möjlighet och samtidigt intensifiera samverkan med såväl staten som näringslivet, så att båda dessa för idrottsrörelsen synnerligen viktiga aktörer, i större utsträckning framöver på olika sätt, uttrycker att elitidrotten och svenska internationella idrottsframgångar är viktiga. Tanken är att detta, på sikt, också kunna leda till att staten och näringslivet mera påtagligt är beredda att stödja den samlade elitidrottsverksamheten finansiellt och, om det bedöms vara fördelaktigt, även bli organisatoriskt delaktiga. Det finns, runtom i världen, flera olika typer av organisering av centralt stöd till elitidrott och styrelserna vill hålla alla möjligheter öppna, för att då tiden är mogen, kunna fatta för verksamheten bästa möjliga beslut.

Vad gäller statligt stöd till elitidrott har det budgetunderlag som RF årligen inger till staten sedan flera år innehållit delar som pekat på behov av ökat anslag för elitidrotten. I och med den ökade dialog som skett under det senaste året anser styrelserna att frågan nu är bättre förberedd och RF har därmed också höjt nivån på äskandet till 100 MSEK årligen.

Tabell 1: RF:s äskande till staten om anslagsökning för elitidrott (årtal anger det år äskandet gäller för, inskickat till staten vinter/vår året innan)

| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 40 MSEK | 40 MSEK | 48 MSEK | 48 MSEK | 100 MSEK |

Svenska Fäktförbundet anför i sitt första förslag till beslut att den svenska idrottens internationella konkurrenskraft ska föras fram som en av de allra mest prioriterade frågorna i RF:s strategi bortom 2025, samt i SOK:s verksamhetsinriktning 2023-28. Här ser styrelserna att detta får utgöra ett medskick till det arbete som nu ska göras med framtida, övergripande, strategi. I SOK:s nuvarande verksamhetsinriktning för 2022-2026 finns ett antal punkter inom vilka det framgår att den svenska idrottens internationella konkurrenskraft på längre sikt är en av de allra högst prioriterade frågorna. Detta utvecklas vidare i SOK-styrelsens förslag till årsmötet 2023 avseende

Verksamhetsinriktning 2023-28. SPK uttrycker motsvarande i den paralympiska strategin.

Styrelserna hänvisar också till de mål för elitidrotten, uttryckta i dokumentet #elitidrott2030 från RF-stämman 2021, som ska tas i beaktande i kommande strategiarbete. Här noterar styrelserna också att såväl SOK som SPK har mål som väl linjerar med de olympiska och paralympiska målen som finns i #elitidrott2030. Med andra ord, om SOK respektive SPK når sina mål uppnås också målen för #elitidrott2030.

Beträffande Fäktförbundet förslag om samlokalisering av personal menar styrelserna att det är en av åtgärderna som ska undersökas i det fortsatta arbetet med #elitidrott2030. Styrelserna föreslår gemensamt sina årsmöten att få uppdraget att skapa en effektiv och ändamålsenlig organisering av det fortsatta arbetet. En naturlig följd av detta är att titta på hur personal leds, hur arbetsgivaransvaret bäst placeras och var, samt med vilken lokalisering personalen bäst kan verka. Styrelserna konstaterar att fysisk lokalisering både på grund av verksamhetens art och av nutidens arbetsätt, inte är den enda fråga som avgör hur effektivt personalens samlade arbete blir.

Bilagor: Rapport 1 till styrelsens förslag: #elitidrott2030 2021-2023
 Bilaga 1 till Rapport 1: Utdrag ur #elitidrott2030, programförklaring

Rapport #elitidrott2030 2021-2024

Sveriges Riksidrottsförbund (RF), Sveriges Olympiska Kommitté (SOK) samt Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté (SPK) arbetar gemensamt för att stärka förutsättningarna för svensk internationell elitidrott, genom projektet #elitidrott2030. Detta dokument är framtaget av styrelserna gemensamt och då begreppet *styrelserna* används avser det därmed alla tre organisationers styrelser, som samtliga står bakom dokumentet och härmed förelägger det till sina respektive stämmor.

När det gäller formella beslut är respektive årsstämma dock begränsad till att kunna besluta om att ge sin egen organisations styrelse i uppgift att utföra uppdrag. Därmed är styrelsens förslag utformat som att stämman ger *styrelsen* i uppdrag att genomföra respektive åtgärd, dock i samverkan med övriga två organisationers styrelser.

Bakgrund

RF-stämman i maj 2021 beslutade att ställa sig bakom en omfattande programförklaring, kallad #elitidrott2030. Eftersom SOK:s årsmöte tidsmässigt äger rum före RF-stämman, fastställde SOK på årsmötet i april 2021 en verksamhetsinriktning i vilken man uttrycker att samarbetet (med RF och Parasporten) ska fortsätta med syftet att höja Sveriges internationella konkurrenskraft. Detta ska, noterar SOK, ske genom att skapa möjligheter för ett framtida utvecklat och resursförstärkt stödprogram för den internationella elitidrotten. SPK, också här på förbundsämte förlagt innan RF-stämman, uttrycker i sin verksamhetsinriktning för 2021–23 att man tillsammans med Sveriges Olympiska Kommitté och Riksidrottsförbundet (RF) utvecklar, som Sveriges Paralympiska Kommitté, elitstödet för både aktiva och tränare. Då RF-stämman ställt sig bakom #elitidrott2030 presenterades samma programförklaring också för styrelserna i SOK och SPK vilka båda ställde sig bakom denna.

En övergripande ambition med #elitidrott2030 är att vända den aktuella negativa trenden (som påvisades i underlaget för #elitidrott2030) avseende svensk idrotts internationella konkurrenskraft, genom att införa ett kraftfullare elitidrottsstöd med en rad förbättringsåtgärder. För detta, och med det inledande uppdraget att skapa förutsättningar för att väsentligt kunna öka resurserna till elitidrottsstödet med inriktning prestationsutveckling tillsatte RF, SOK och SPK en gemensam styrgrupp där samtliga organisationers ordförande tillsammans med ytterligare en styrelseledamot från vardera organisation och respektive organisations chefstjänsteperson ingick. Styrgruppen har som grundplan att sammanträda fyra gånger under året och styr verksamheten utifrån en verksamhetsplan. För projektet tillsattes en gemensam verksamhetschef som operativt ansvarar för arbetet, i samverkan med de tre organisationernas chefstjänstepersoner. Dessa har kompletterats med ytterligare personella resurser ur respektive organisation, till exempel inom kommunikation samt politisk påverkan och kontakt. Genomförda insatser under 2022 har tidigare rapporterats i en verksamhetsrapport för #elitidrott2030. Denna finns tillgänglig genom att klicka [här](#).

Nuläge

Under 2022 har arbetet i projektet #elitidrott2030 framför allt inriktats på tre områden. För det första att skapa en idrottsintern förankring och en känsla av delaktighet. Detta för att utnyttja kraften i hela idrottsrörelsen, som bärare av elitidrottens behov och utmaningar. För det andra har ett antal möten genomförts med politiska företrädare för att informera om projektet och dess ambitioner. Som nummer tre har också initiala samtal förts med organisationer och individer inom näringslivet, också dessa i informativt syfte med ambitionen att skapa ett intresse för att vara delaktig i en förändring, och en ökad satsning. Respektive organisations styrelser har behandlat #elitidrott2030 löpande i form av rapporter på styrelsernas möten.

Rent idrottsligt kan 2022 summeras med att Sverige återigen placerar sig på plats 12 bland världens nationer i den världsomfattande rankingen Greatest Sporting Nation¹. Sveriges bästa placering sedan rankingen infördes är 11, vilken inföll 2014. Sammantaget ger Sveriges placeringar sedan 2008 en trendlinje som pekar i svagt positiv riktning. De tio idrotter som vinner flest poäng för Sverige är längdskidåkning, simning, fotboll, ishockey, skidskytte, orientering, freestyle skidor, friidrott, ridsport och kanot. Tittar vi på de olympiska och paralympiska resultaten har vinteridrotterna en positiv utveckling, på den paralympiska sidan främst tack vare resultatet senast, i Peking 2022. På sommarsidan visar dock trenden över tid en negativ utveckling i såväl OS som Paralympics.



Figur 1 Sveriges resultatutveckling i Greatest Sporting Nation, samt sommar och vinter OS och Paralympics

¹ www.greatestsportingnation.com

Mål för elitidrotten

När det gäller idrottsrörelsens övergripande mål, fastställda av RF-stämman att gälla mot 2025, är ett av de två målen inom det strategiska området Livslångt idrottande formulerade som att *Svensk idrott ska nå fler idrottsliga framgångar internationellt*. SOK har i sin verksamhetsinriktning fastslagit att *svensk olympisk idrott ska utveckla kapacitet att kunna vinna 20 medaljer vid OS, både vinter och sommar, år 2026 respektive 2028*. SPK har som sin långsiktiga ambition att *öka antalet idrottare med intresse och lust att nå världseliten, vilket ska ge större och mer konkurrenskraftiga trupper, som leder till att Sverige tillhör topp 10 bland nationerna på Paralympics*.

Arbetet med #elitidrott2030 kan tyckas vara aningen ”ur fas” med övriga strategier och målformuleringar. En anledning till detta är att beslut fattats vid olika tidpunkter och, av förklarliga skäl, i olika sammanhang. Styrelserna vill verka för att linjera mål och verksamhet och ser därför att övergripande mål för elitidrotten inom svensk idrott nu, på lämpligt sätt, ska inorporeras i framtida strategier. Dessa mål, menar styrelserna, slogs fast redan i programförklaringen för #elitidrott2030, som RF-stämman ställde sig bakom 2021. Sverige ska enligt dessa mål, 2030, placera sig (med, i förekommande fall, 2021 eller 2022 års placering inom parentes):

- Topp 5 som vinterolympisk nation (5)
- Topp 20 som sommarolympisk nation (23)
- Topp 20 som Paralympisk nation, sommar och vinter (50 och 12)
- Topp 10 på den globala rankingen, Greatest Sporting Nation (12)

Styrelserna anser vidare att respektive organisation bör utgå från sin del av målen där RF:s verksamhet styrs mot samtliga mål, SOK:s utgår från målen för olympisk idrott och SPK på motsvarande sätt har att förhålla sig till målen för den paralympiska idrotten.

Framtid

Den övergripande ambitionen med #elitidrott2030 är att åstadkomma ett väsentligt resurstillskott som sedan kan användas till de åtta steg som redan 2021 listades som nödvändiga åtgärder (bilaga 1).

För 2023 har styrgruppen beslutat om en verksamhetsplan som ska leda till att det övergripande målet, en väsentlig resursförstärkning, nås. Styrelserna menar att detta är en viktig förutsättning för att öka möjligheten att nå målen för elitidrotten, vilka dock fanns redan i underlaget för RF-stämman 2021. Verksamhetsplanen, som innefattar såväl en personell förstärkning som en intensifiering av insatserna, innehåller en idrottspolitisk offensiv som framför allt ska genomföras under våren 2023. I denna ingår påverkan gällande statens stöd till elitidrotten, trygghetsfrågor och försörjning för elitidrottare samt frågor om dubbla karriärer. Då frågan om ett eventuellt OS och Paralympics 2030 utreds genom en förstudie under våren 2023 har det krävts en justering av budskapet i

kontakter med såväl politik som näringsliv, så att båda dessa delar, riktade mot 2030, förstärks. Det är samtidigt helt nödvändigt, menar styrelserna, att #elitidrott2030 klarar att stå på egna ben då en förstärkt elitidrottssatsning behövs oavsett utgång av frågan om ett OS och Paralympics i Sverige.

En organisationsöverskridande kommunikationsplan baserad på att *Sverige vinner på att Sverige vinner* ska upprättas och aktiviteter för detta ska genomföras, när det bedöms som lämpligt, utifrån både OS och Paralympics frågan och projektet #elitidrott2030. Organisationsöverskridande kommunikationsinsatser kopplade till elitidrottarens socioekonomiska förutsättningar ska också genomföras.

En översyn av inriktning och utveckling av strategier för insatsområden (de 8 punkterna inom #elitidrott2030) ska göras under våren 2023. Efter kontakt med Svenska Institutet planerar de en studie av idrottens påverkan på Sverige bilden i utlandet, vilken också kommer att inledas under våren 2023. Längre fram mot hösten ska frågor om nya rättigheter och kommersiella erbjudanden adresseras, vilket också ska följas av en intensifierad uppvaktning av näringslivet.

Organisering och styrning av elitidrotten är också planerat att hanteras under hösten 2023 för gradvis implementering under 2024 och framåt. Här ska också elitidrottarens möjligheter till en dubbel karriär med studier, arbete och potentiell samverkan med Försvarsmakten utvecklas. Parallellt med arbetet ligger i planen att kontinuerligt genomföra informations- och diskussionsmöten med företrädare för specialidrottsförbunden.

Sammanfattningsvis och i punktform är kommande insatser, under 2023 och första halvan av 2024, planerade att:

- Samordna och särskilja vad som är #elitidrott2030 och OS-Paralympics 2030;
- Genomföra en elitidrottspolitisk offensiv;
- Kommunicera gällande *Sverige vinner på att Sverige vinner* samt kring elitidrottarens (skilda) förutsättningar och olika *Vägar till världstoppen*;
- Se över och revidera insatsområden (de åtta punkterna) inom #elitidrott2030;
- Samverka med Svenska Institutet om analys av- och rapport kring idrottens påverkan på Sverige bilden;
- Se över organisering och styrning av stödet till elitidrotten;
- Analysera hur #elitidrott2030 i en framtida form, på bästa sätt kan intressera staten för att medverka i en väsentlig resursförstärkning till elitidrotten;
- Analysera hur organisationerna och varumärkena bäst kan användas i syfte att identifiera nya rättigheter (se fotnot på nästa sida om OS-Paralympics 2030), vilka i sin tur kan generera del av det behövda resurstillskottet.
- Utveckla de socio-ekonomiska förutsättningarna samt möjligheterna till en dubbel karriär för aktiva;
- Samverka och diskutera med-, samt informera, specialidrottsförbunden.

Organisering och finansiering

Styrgruppen har berört frågan om vilken framtida, effektiv och ändamålsenlig, organisation som kan och bör skapas för att arbeta för att målen med stödet till elitidrotten kan nås. Detta kan illustreras med styrgruppens minnesanteckningar från den 5 september 2022 där det noterades att:

En utgångspunkt för det fortsatta samtalet bör vara att, styrgruppen inte ser någon prestige i hur #elitidrott2030 ska organiseras och styras, utan det ska ske utifrån vad som är bäst för verksamheten, ur ett effektivitets-, resursnyttjande- och utvecklingsperspektiv.

Styrelserna menar därmed att en logisk följd av överenskomna mål är att gå vidare med att titta på frågan om organisering. Nära förknippad med organiseringen är dock också frågan om finansiering, där tre organisationer och tre åtskilda varumärken idag omfattar vissa rättigheter, vilka betingar ett värde, för kommersiella aktörer. Styrelserna vill med detta som utgångspunkt analysera hur organisationerna och varumärkena bäst kan användas i syfte att identifiera nya rättigheter, vilka i sin tur kan generera det behövda, väsentliga, resurstillskottet. Här behöver också de särskilda förutsättningar och möjligheter som skulle uppstå av ett OS och Paralympics i Sverige 2030 särskilt vägas in². På samma sätt bör styrelserna analysera hur #elitidrott2030 i en framtida form, på bästa sätt kan intressera staten för att medverka i en väsentlig resursförstärkning till elitidrotten. Här ska också frågan om hur staten uttrycker statens mål med idrotten i förordningen³ kopplat till elitidrotten uppmärksammas. Det finansiella målet, kallat en väsentlig resursförstärkning, är inledningsvis satt till 200 MSEK per år från staten och från näringslivet, i tillägg till de 233 MSEK som i dagsläget utgår i form av de nationellt koordinerade medel som används för elitidrott. I nuvarande belopp⁴ inkluderas statliga pengar via RF (156 MSEK) inklusive stöd till riksidrottsgymnasier samt kommersiella medel via SOK (73 MSEK) och SPK (4 MSEK).

² Ett OS och Paralympics i Sverige 2030 har, om det blir aktuellt, betydande effekter för rättigheterna till det olympiska respektive paralympiska varumärket då dessa, mot ersättning, kommer att övergå i det lokala organisationsbolaget.

³ Förordning om statsbidrag till idrottsverksamhet, hämtad 2023-02-24 från: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-19991177-om-statsbidrag-till_sfs-1999-1177

⁴ Belopp ur respektive organisations årsredovisning.

Inriktning för satsning - utdrag ur #elitidrott 2030

Programförklaringen för #elitidrott2030 som RF-stämman ställde sig bakom och som sedermera också SOK:s och SPK:s styrelser antog innehöll åtta steg på väg mot 2030. Även om stegen är numrerade var de inte tänkte att följa en sådan prioriteringsordning. I det fortsatta arbetet bör inriktningen för satsningen också kontinuerlig revideras så att insatser matchar de behov som finns, och dessutom kan ändras över tid.

Följande åtta steg är angivna som inriktning för den satsning som finns beskrivning i #elitidrott2030:

1. Nya resurser till förbund och landslag
 - a. Ekonomiska resurser till internationella tävlingar och träningsläger för såväl A-landslag och Ungdomslandslag behöver utökas till ”fulla program”. Det internationella tävlingsprogrammet utökas i många idrotter och krav på förberedelser samt träningsläger i ”rätt” miljöer ökar.
2. En stärkt långsiktig och strategisk ledningsfunktion i SF
 - a. Många förbunds elitidrottsliga ledning behöver stärkas – en personell resurs (High Performance Director) med långsiktigt ansvar för utveckling av såväl system, organisation och individ mot och i internationell elitidrott behövs.
3. En förbättrad social situation för internationella elitidrottare
 - a. Aktivas privatekonomi måste lyftas till rimlig basnivå. Möjlighet att ingå i det sociala välfärdssystem som stödjer oss alla med sjukförsäkring, föräldraförsäkring, pensioner och så vidare behöver skapas.
 - b. Uppföljningen och säkrande av aktivas hälsa och trygghet behöver stärkas liksom skadeprevention samt medicinska insatser och stöd vid skador och sjukdomar. Applikationen och stödet inom nystartade Svensk Idrottshälsa och SOK:s medicinska stödsystem bör kunna utgöra en bra grund för ett nödvändigt utvecklingssteg.
4. En starkare koppling till idrottsforskning
 - a. Bättre samverkan med akademien behöver skapas genom aktivt arbete, tydliga uppdrag och målinriktade avtal. En särskild och inriktad satsning bör göras på utveckling av elitidrotts- och aktivitetsnära forskare. Både FoU samt kompetensstöd till tränare och nyckelpersoner i elitidrottsledning behövs.
5. Ett förstärkt och utvecklat tränar- och ledarutvecklingsprogram
 - a. Riktade insatser behöver göras för både centralt kvalitetssäkrad tränarutbildning och till anpassade fortbildningsmöjligheter för utvalda tränare. Flera akademiska samspelepartners är en nödvändig resurs för detta. För att säkra hållbarheten samt öka kvaliteten av tränar- och ledarskapet är

det särskilt viktigt att ledarskapet bygger på en jämställdhet mellan män och kvinnor.

6. Adekvata och förstärkta utvecklingsmiljöer för aktivas träning och matchning
 - a. Tränings- och utvecklingsmiljön samt förutsättningarna i det dagliga livet för aktiva behöver stärkas. Detta inkluderar möjligheten till parallella studier. Centrallösningar kan behöva skapas i några idrotter och för kluster av idrotter, RIG i delvis ny tappning kan vara en del av sådan lösning samt även postgymnasiala miljöer.
 - b. Kompetenta och närvarande tränare måste säkras. Tränaren är den enskilt viktigaste resurspersonen för en aktiv. Ansvar för träningsupplägg samt engagemang i livsfrågor krävs.
7. Kompetenta och närvarande tränare för unga
 - a. Utvecklingsarbetet i skedet från junior till seniorelit behöver förbättras avsevärt. Såväl systematik, långsiktighet, resurser, evidensbaserade metoder och ledning behöver utvecklas.
 - b. Ett större antal nya tränartjänster behöver skapas. Närvarande och kompetent tränar- och ledarskap krävs för rätt träningsprogression och matchning, bra utvecklingsarbete och samspel med såväl den aktive som resurspersoner och specialister. En kombination av förkunskapskrav, central uppföljning, erfarenhetsutbyte och fortbildningar behöver inrättas.
8. Ett "centralt" stödsystem för utveckling av individer och lag
 - a. Resurser behöver satsas på statistik och analys samt utvärderingsmetoder. En bättre och kontinuerlig faktaunderbyggd analys av träning, tävling, tester, åtgärder och effekter behövs för att på mera evidensbaserad grund kunna avgöra vilka insatser och åtgärder som faktiskt leder till bättre prestationer. Ett djupare lärande behöver uppmuntras och eftersträvas.



Svenska Fäktförbundets motion nr 1 till Riksidrottsmötet 2023

Förslag för att genomföra programmet #elitidrott2030

Svenska Fäktförbundet föreslår

- att** RF ska lyfta fram den svenska idrottens internationella konkurrenskraft som en av de allra mest prioriterade frågorna i den kommande strategin för perioden bortom 2025.
- att** Riksidrottsstyrelsen ges i uppdrag att, i en gemensam ansträngning med Sveriges Paralympiska Kommitté och Sveriges Olympiska Kommitté, verka för att riksdagen senast under 2024 ska föra in ett tydligt mål för den statliga idrottspolitiken genom att
- 1) stryka nuvarande formulering att stöd även kan lämnas till sådan verksamhet som stärker idrottsutövares internationella konkurrenskraft, och
 - 2) lägga till att mål och syfte med statsbidraget till idrotten också är att stödja svenska idrottsutövares internationella konkurrenskraft.
- att** RF fastställer de mål som RF, SOK och SPK gemensamt enats om inom ramen för elitidrottsprogrammet #elitidrott2030 som RF:s egna mål:
- Topp 5 – som vinterolympisk nation
 - Topp 10 – alla nationer på den globala rankingen
 - Topp 20 – som Paralympisk nation (sommar och vinter)
 - Topp 20 – som sommarolympisk nation
- att** Riksidrottsstyrelsen ges i uppdrag att i nästkommande budgetunderlag till regeringen redogöra för läget för svensk internationell elitidrott, de åtgärder som behövs för att säkra svensk elitidrotts långsiktiga konkurrenskraft samt att äska de medel som krävs från staten för att genomföra åtgärderna.
- att** Riksidrottsstyrelsen ges i uppdrag att, tillsammans med Sveriges Paralympiska Kommitté och Sveriges Olympiska Kommitté, under 2023 samlokalisera den personal som arbetar med elitidrott, elitidrottare och elitidrottsfrågor i respektive organisation.
- att** Riksidrottsstyrelsen ges i uppdrag att, tillsammans med Sveriges Paralympiska Kommitté och Sveriges Olympiska Kommitté, under 2023 påbörja en utredning i syfte att under 2024 presentera en effektiv och ändamålsenlig organisation för arbetet med svensk elitidrott, elitidrottare och elitidrottsfrågor. Förslaget ska innehålla tydliga målsättningar och riktlinjer för hur finansieringsstrukturen ska se ut.
- att** Riksidrottsstyrelsen ges i uppdrag att, tillsammans med Sveriges Paralympiska Kommitté och Sveriges Olympiska Kommitté, i utredningen enligt att-satsen ovan, särskilt överväga möjligheterna att skapa en organisation liknande den som numera gäller för det svenska arbetet mot doping inom idrotten, dvs. staten, idrotten och näringslivet bildar en fristående stiftelse som i tur äger ett aktiebolag, i vilket verksamheten bedrivs och där vissa tränare, ledare och aktiva kan anställas.

Bakgrund

Få för idrotten viktiga framtidsfrågor har blivit så noggrant utredda som de som behandlas inom elitidrottsprogrammet #elitidrott2030:

- Läget inom svensk internationell elitidrott och Sveriges internationella konkurrenskraft – det sluttande planet och den socioekonomiska utmaningen.
- Behovet av högre ambition som kan symboliseras av högre och tydligare mål som också kan utvärderas.
- Inriktningen för en ny satsning på svensk internationell elitidrott - de åtta punkterna.
- Behovet av ett väsentligt resurstillskott till svensk elitidrott.

Att dessa framtidsfrågor har utretts ordentligt och att bristerna lyfts fram som mycket angelägna att åtgärda är en självklarhet. Enligt RF:s verksamhetsidé, så som den presenteras i RF:s stadgar, är **Tävling** ett av de fyra områden som idrotten fäster särskild vikt vid. I verksamhetsidén slås det fast att prestationsförbättring och goda tävlingsresultat ska vara vägledande i den elitinriktade idrotten. Vidare står det i RF:s stadgar att idrottens vision är att svensk idrott ska vara bäst i världen för alla på alla nivåer.

RF:s idé och vision är ambitiös – inte minst när detta tillämpas på svensk internationell elitidrott. Att RF skulle sikta lägre än högst upp på prispallen vid VM och OS är otänkbart eftersom RF då skulle tappa riktning för verksamheten och dess kärna skulle komma att urholkas. Att det är tävlingsidrotten som är kärnan i RF:s verksamhet framgår inte minst av den årliga Idrottsgalan, när de som gjort de allra bästa tävlingsprestationerna lyfts fram och belönas med priser. Idrottsgalan är också ett av Sveriges mest populära TV-program med över miljonen tittare. Ett tydligt bevis på att de svenska internationella idrottsframgångarna berör många.

Tävlingsidrott är en bland andra kulturyttringar i Sverige som har det gemensamt att de strävar mot framgång och topp-placering på allra högsta internationella nivå.

- Kungliga Musikhögskolan nöjer sig inte med att utbilda musiker som är bäst i Sverige. Musikhögskolan har som ambition att utbilda musiker och musiklärare på högsta internationella nivå.
- Konstfack har som vision att vara en ledande aktör på bild- och formkonstens globala fält.
- Kungliga Svenska Balettskolan utvecklar dansarnas redskap och bygger deras karriärer som dansare på internationell nivå.

Alla ovan har det gemensamt att de inte räcker för dem att vara bäst i Sverige – strävan är att vara bäst i världen. En strävan som stämmer väl med den olympiska värderingen ”*Striving for excellence*”.

En av slutsatserna i #elitidrott2030 är att svensk elitidrott behöver ett kraftfullt ekonomiskt tillskott för att utveckla och förbättra landslagsprogrammen, aktivas sociala situation, tränartjänster samt genomföra utvecklingsarbete i olika former. ”*Det behövs ett ekonomiskt lyft!*” står det i programmet.

I det antagna elitidrottsprogrammet kan man läsa att det i huvudsak finns tre olika tillvägagångssätt för att lösa en ökad finansiering till elitidrotten:

- 1) Nytt statligt stöd
- 2) Kommersiellt stöd
- 3) Omfördelning av innevarande statligt stöd

#elitidrott2030 slår fast att det resurstillskott som behövs går bortom samordning av det som finns idag och beskriver satsningen som behövs som ett paradigmskifte. Nuvarande satsningar räcker inte längre till i den allt hårdare internationella konkurrens som råder.

Beslut vid RIM 2021 om #elitidrott2030

På Riksidrottsmötet 2021 ställde sig RF-stämman bakom elitidrottsprogrammet #elitidrott2030 och uppdrog till Riksidrottsstyrelsen (RS)

- 1) att fortsätta samordna elitidrottsstödet enligt den inriktning som beskrivs i programmet, och
- 2) att fortsätta utveckla arbetet i syfte att intressera flera parter för medverkan och medfinansiering i ett betydande resurstillskott till elitidrotten.

Svenska Fäktförbundet ville gå längre och lämnade därför en egen motion till Riksidrottsmötet 2021 och föreslog att RS skulle ges i uppdrag

- 1) att verka för att regering och riksdag sätter tydliga mål för svensk idrotts konkurrenskraft på internationella tävlingar,
- 2) att i sina anslagsframställningar redan inför kommande år till regeringen prioritera kraftigt ökade anslag till elitidrott,
- 3) att utreda och aktivt verka för att en ny fristående organisation, med staten som huvudansvarig, övertar det nationella ansvaret för elitidrott i Sverige.

Fäktförbundet motiverade sina förslag med att #elitidrott2030 gör halt inför de mest centrala frågeställningarna vad gäller ett nationellt elitidrottssystem: **Hur ska det organiseras och vem ska betala?**

RF-stämman avtog Fäktförbundets motion och uppdrog i stället åt RS att till stämman 2023 rapportera om resultatet av arbetet med #elitidrott2030 utifrån de beslut stämman fattat när denna ställde sig bakom #elitidrott2030 (se ovan).

Vad har hänt med #elitidrott2030 sedan RIM 2021?

Fäktförbundet vill inledningsvis förtydliga att kritiken som framförs i denna motion inte gäller de tjänstemän inom RF och SOK som sedan RIM 2021 faktiskt arbetat med #elitidrott2030 och lagt ner tid och engagemang i frågan. Kritiken gäller Riksidrottsförbundets styrelse som efter beslutet på RIM 2021 inte förefaller ha tagit frågan på tillräckligt stort allvar.

För Fäktförbundets elitverksamhet är ett framgångsrikt arbete med #elitidrott2030 en ödesfråga. Förbundet har därför försökt följa RS arbete med #elitidrott2030 under de snart två år som gått och de uppnådda resultaten så gott det går "från läktaren".

På RF:s webbplats www.rf.se samlar RF bland annat vad RF arbetar med, vad RF tycker i olika frågor samt presenterar aktuell forskning och statistik. Söker man på "#elitidrott2030" får man svaret "Det finns 0 träffar som matchar din sökning". Söker man i stället på "Elitidrott 2030" får man 11 träffar. Men när man tittar närmare på dessa innehåller inte någon av dem en beskrivning av de problem och utmaningar som beskrivs i #elitidrott2030. Att på den egna hemsidan förklara "läget" och marknadsföra detta borde vara en "långt hängande frukt" för RS när man fått i uppdrag av RIM 2021 att intressera flera parter för medverkan och medfinansiering i ett betydande resurstillskott till elitidrotten. Det går inte heller att på webbplatsen hitta någon beskrivning av konkreta åtgärder eller planer för att fortsätta samordna elitidrottsstödet enligt den inriktning som beskrivs i #elitidrott2030.

På RF:s webbplats finns ett avsnitt som heter "Idrottsrörelsens arbete inför valet 2022". Givet den gedigna utredningen som ligger bakom #elitidrott2030 och uppdraget RS fått av RIM 2021 hade man förväntat sig att det skulle finnas med något om detta bland de prioriterade frågorna för idrotten inför valet 2022. Tyvärr hittar vi inget om elitidrotten och dess problem bland de prioriterade frågorna.

Fäktförbundet har gått igenom det budgetunderlag för 2023 samt budgetförslag 2024 och 2025 som RS har skickat in till regeringen. I detta har RS nämnt #elitidrott2030 och

problemen för svensk elitidrott vilket är positivt. RS går dock inte hela vägen och äskar de pengar som enligt #elitidrott2030 krävs för att komma till rätta med problemen.

Fäktförbundet har också gått igenom protokollen från samtliga sammanträden med RS från tidpunkten för RIM 2021 fram till och med sammanträdet den 11 november 2022. Det är endast i begränsad omfattning som #elitidrott2030 behandlas på sammanträdena. Det går inte att hitta någon rapport eller något beslut som konkret behandlar hur den fortsatta samordningen av elitidrottsstödet ska gå till för att bedrivas enligt den inriktning som beskrivs i #elitidrott2030. Något konkret arbete i syfte att intressera flera parter för medverkan och medfinansiering i ett betydande resurstillskott till elitidrotten ser man inte heller spår av i protokollen från RS sammanträden.

Uppdragen RS fick från Riksidrottsmötet 2021 ska ske i samverkan med Sveriges Olympiska Kommitté (SOK) och Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté. Fäktförbundet har därför också gått igen protokollen under samma period från samtliga sammanträden med styrelsen för SOK. I protokollen från SOK:s styrelsesammanträden behandlas #elitidrott2030 oftare, mer utförligt och med ord som gör att #elitidrott2030 verkar mer angeläget för SOK:s styrelse än vad det verkar vara för RS. I protokollen från SOK kan man bland annat läsa att man anser att arbetet går långsamt, att #elitidrott2030 är en prioriterad fråga och att SOK tydligt ska verka för ökad fart i arbetet. Tittar man på SOK:s webbplats kan man dock inte se att #elitidrott2030 är en prioriterad fråga. Projektet #elitidrott2030 nämns inte ens bland andra projekt under rubriken "Våra projekt".

Det går inte att av webbplatserna och styrelseprotokollen dra några större slutsatser om hur arbetet med #elitidrott2030 har bedrivits. Det synes vara så att SOK:s styrelse ser #elitidrott2030 som en mer prioriterad fråga än vad RS gör. Men det kan förstås bero på att SOK:s styrelse och RS har olika tradition och inställning till hur utförliga protokollen från sammanträdena ska vara.

Fäktförbundet förutsätter dock att om RS hade fattat beslut om det samordnade elitidrottsstödet enligt den inriktning som beskrivs i #elitidrott2030 så hade sådana beslut varit protokollförda. Detsamma gäller beslut om arbetet i syfte att intressera flera parter för medverkan och medfinansiering i ett betydande resurstillskott till elitidrotten. Enligt Fäktförbundet har RS varit mer passiva i fråga om #elitidrott2030 än vad RF:s medlemmar hade rätt att förvänta givet innehållet i #elitidrott2030 och det tydliga uppdrag RIM 2021 gav RS.

RS passivitet i fråga om #elitidrott2030 bekräftas när man tittar på politikens uttalanden och åtgärder avseende svensk elitidrott och #elitidrott2030.

Den förra regeringen verkar inte ha tagit till sig slutsatserna i #elitidrott2030. I en interpellationsdebatt i riksdagen den 8 april 2022 uttalande idrottsminister Anders Ygeman att det inte handlar om att bryta en negativ trend för svensk elitidrott. *"Det är tvärtom"*, sa idrottsministern i riksdagen, *"Vi ska fortsätta den positiva trenden."* Här finns en länk till interpellationsdebatten:

https://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/interpellationsdebatt/elitsatsningar_H910424

Att en svensk idrottsminister ca. ett år efter det att RIM 2021 ställt sig bakom #elitidrott2030 kan stå i riksdagen och göra uttalanden som de ovan nämnda är ett haveri för RS påverkansarbete med #elitidrott2030.

Tyvärr verkar inte heller den nuvarande regeringen och dess samarbetsparti ha tagit till sig slutsatserna i #elitidrott2030. Det enda som har med idrott att göra i Tidöavtalet är ett projekt för att stärka högstaligornas konkurrenskraft i den svenska elitfotbollen och elithockeyn. Detta trots att det inom arbetet för #elitidrott2030 under våren 2022 ordnats informationsmöten med riksdagspartiernas idrottspolitiska talespersoner, med kulturutskottets ledamöter och med idrottsministern. Hur är det möjligt?

Inte heller i budgetpropositionen finns något som indikerar att regeringen tagit till sig slutsatserna i #elitidrott2030, tvärtom. Regeringen gör på samma sätt som tidigare regeringar och hänvisar till det nu mer än tio år gamla riksdagsbeslutet om målen för den statliga idrottspolitiken. Dessa mål har gällt oavsett vilken regering som styrt landet:

”Mål och syfte med statsbidraget till idrotten är att ge möjligheter för alla i Sverige att motionera och idrotta, att främja en god folkhälsa, att stödja en fri och självständig idrottsrörelse samt att ge alla i Sverige positiva upplevelser av idrott som underhållning. Stöd till barn och ungdomar ska lämnas till verksamhet som bedrivs ur ett barnrättsperspektiv. Stöd kan även lämnas till sådan verksamhet som stärker idrottsutövares internationella konkurrenskraft.”

Staten har alltså flera mål på idrottsområdet men inget som handlar om elitidrott. Det enda som finns är den svaga, halvt motvilliga, formuleringen ”Stöd kan även lämnas till sådan verksamhet som stärker idrottsutövares internationella konkurrenskraft.”

Sverige har förmodligen en av världens blekaste politiska målsättningar när det gäller elitidrott och den matchar inte alls RF:s ambitiösa idé och vision på området eller SOK:s mål att kunna vinna 20 medaljer vid OS, både sommar och vinter.

I #elitidrott2030 anges även kommersiellt stöd som ett tillvägagångssätt för att lösa en ökad finansiering till elitidrotten. Här verkar RS ha kastat in handduken redan innan man gjort ett försök. På en ordförandekonferens den 17 september 2022 presenterade RS en utredning med följande slutsatser:

- Det är inte en del av RF:s uppdrag att generera kommersiella intäkter.
- Att ändå göra det är riskabelt eftersom det kan konkurrera med SF och äventyra RF:s roll i myndighets ställe.

I övrigt verkar frågan om nytt och ökat kommersiellt stöd inte ha kommit längre än till att definiera frågan om olika rättigheter som väsentlig. Frågetecknen är många avseende vilka rättigheter som finns att tillgå för #elitidrott2030. Det är alltså ännu efter snart två år inte utrett vilka rättigheter som finns eller behöver skapas. När ett säljarbete skulle kunna påbörjas verkar alltså mycket oklart – om det ens är möjligt eftersom det inte är säkert att det finns något att sälja.

Fäktförbundet anser det måste vara SOK som tar hand om säljarbetet eftersom är den organisation som har kompetens vad gäller finansiering via kommersiella samarbeten och inte tyngs av intressekonflikter genom myndighetsuppgifter. SOK kan också på olika sätt sälja en koppling till de attraktiva olympiska ringarna. I ett utökat samordnat elitidrottsarbete bör det vara SOK som ansvarar för det kommersiella stödet medan RF ansvarar för det offentliga stödet till elitidrotten.

En central frågeställning, som bör lösas i ett tidigt skede och inte får förbises, är hur detta ska organiseras så att situationen även för icke-olympiska idrotter och icke-paralympiska paraidrotter förbättras på samma sätt som för de idrotter som ingår i OS och Paralympics.

Sammanfattningsvis anser Fäktförbundet att RS inte fullgjort det uppdrag RS fick av RIM 2021 avseende #elitidrott2030. Fäktförbundet konstaterar att snart två år av värdefull tid har gått förlorade.

- RS har inte lyckats förmå staten att sätta högre och tydligare mål som kan utvärderas, trots att behovet av detta lyfts fram i #elitidrott2030. Läser man budgetpropositionen ser man att staten är i behov av mål för elitidrottsverksamheten med resultatindikatorer och andra bedömningsgrunder så att regeringen kan bedöma måluppfyllelsen. I den senaste budgetpropositionen konstaterar regeringen återigen att det är svårt att bedöma resultatet av idrottens internationella konkurrenskraft. Så kan vi inte ha det längre. Här måste RS nu på allvar uppvakta riksdag och regering och arbeta hårt för att staten sätter mål för

den statliga idrottspolitiken som överensstämmer med ambitionerna i det av RIM 2021 antagna elitidrottsprogrammet #elitidrott2030.

- Något utökat statligt stöd till elitidrotten har inte kommit på plats efter RIM 2021. RS har inte ens äskat de medel som krävs för att genomföra ambitionerna i #elitidrott2030. Att RS äskar de medel som behövs borde vara ett minimikrav givet uppdraget från RIM 2021.
- Det samordnade elitidrottsstödet ser idag likadant ut som det gjorde 2021. Ett rimligt nästa steg i arbetet hade varit att de som arbetar med frågorna satt i samma lokaler. Detta har ännu inte genomförts. Det är hög tid att denna samlokalisering kommer tillstånd. Fäktförbundet tycker vidare att det är anmärkningsvärt att styrelserna för de tre organisationerna sedan RIM 2021 inte haft något gemensamt sammanträde för att diskutera #elitidrott2030 och fortsättningen på det samordnade elitstödet.
- Arbetet med att hitta en effektiv och ändamålsenlig organisation för arbetet med svensk elitidrott, elitidrottare och elitidrottsfrågor har ännu inte påbörjats. Samtidigt är det uppenbart att den handlingsförklaring som verkar prägla arbetet med #elitidrott2030 till stora delar har sin förklaring i oklar organisation. Fäktförbundet menar att detta arbete måste påbörjas snarast eftersom det kommer att vara svårt att hitta finansiering för #elitidrott2030 om de som ska skjuta till pengarna inte vet hur organisationen av verksamheten ser ut och vem som är ansvarig.
- Fäktförbundet tror att en organisation liknande den som numera gäller för det svenska arbetet mot doping inom idrotten skulle kunna fungera utmärkt som organisationsform för svensk elitidrott. RF, SOK, SPK, staten och näringslivet skulle här på ett enkelt sätt kunna hitta samarbetsformer och skjuta till de pengar som behövs utan att behöva ge avkall på egna uppdrag och intressen. Det skulle även vara möjligt att få in våra elitidrottare i sociala skyddsnet genom att erbjuda dem anställning. De pengar som då går tillbaka till staten i form av skatt och arbetsgivaravgifter är något staten kan beakta när den ska fastställa storleken på sitt tillskott av pengar.

Strax innan jul kom en verksamhetsrapport för 2022 från styrgruppen och de tjänstemän som arbetat med #elitidrott2030. Rapporten är ett lovligt initiativ och innehåller en mycket bra film och en mycket bra slogan: ”Sverige vinner på att Sverige vinner”. Men i övrigt innehåller rapporten tyvärr inget som motsäger det Fäktförbundet redogjort för ovan.

Det behövdes 7 månader från beslutet att anta #elitidrott2030 på RIM 2021 innan styrgruppen i januari 2022 kunde slå fast att inriktningen för 2021 – 2023 skulle vara:

”Att skapa förutsättningar för att väsentligt kunna öka resurserna till elitidrottsstödet med inriktningen prestationsutveckling.”

2021 var då redan slut så rapporten konstaterar kort att 2022 fick utgöra starten för arbetet, med ”långsiktighet” och ”höga ambitioner” som ledord. Styrgruppen beslutade om tre övergripande mål med avsikten att i slutet av 2022 kunna summera dem enligt följande:

1 ”Att ambitionen med Elitidrott2030 samt arbetsätt och inriktning är ordentligt förankrad hos SF”

Som framgår av #elitidrott2030 har det på RIM och på annat håll ända sedan 2017 både diskuterats och fattats beslut om elitidrottsfrågor. När RF-stämman enhälligt antog #elitidrott2030 på RIM 2021 förutsätter därför Fäktförbundet, på goda grunder, att såväl ambitionen som inriktningen i #elitidrott2030 redan då var ordentligt förankrat hos SF. Fäktförbundet tycker det är en konstig ordning med ett förankringsarbete av #elitidrott2030 hos SF efter det att samma SF redan enhälligt antagit #elitidrott2030.

Den tid som lagts ner på detta förankringsarbete hade sannolikt gjort bättre nytta om den i stället lagts på annat. Idrotten är redan överens i frågan.

2 ”Att förståelsen hos ”politiken” (framför allt den statliga) för elitidrottens situation och framtida behov har ökat väsentligt.”

Styrgruppens påverkansarbete med #elitidrott2030 mot politiken kan, som tydligt framgår av det Fäktförbundet redogör för ovan, endast beskrivas som ett misslyckande. Det går inte att hitta minsta spår av framgång på detta område.

3 ”Att ett intresse finnas tillsammans med en grund för gemensam aktion med ”näringslivet” (i någon slags samlad form) för att åstadkomma förändring gällande elitidrottens situation.”

Det är inte helt självklart för Fäktförbundet vad som avses med detta mål. Men det borde innebära någon form av säljarbete mot näringslivet för att få dem att satsa pengar på elitidrotten. Även detta har misslyckats. RS har kommit fram till att det inte är RF:s uppdrag att generera kommersiella intäkter. I övrigt pågår diskussioner om rättighetsfrågor och ingen vet vad man kan och får sälja. Näringslivet har inte hoppat på detta och det känns mycket avlägset att så skulle ske.

Svenska Fäktförbundet har skickat in en motsvarande motion angående arbetet med #elitidrott2030 till Sveriges Olympiska Kommittés årsmöte 2023. Förbundet saknar möjlighet att lämna förslag till Svenska Parasportförbundet och Paralympiska kommittén

Motion till Sveriges Olympiska Kommittés årsmöte 2023 och till Riksidrottsmötet och RF/SISU-stämman 2023

Kraftsamling för svensk elit- och prestationsidrott på internationell nivå

Motionärerna föreslår att Sveriges Olympiska Kommittés årsmöte 2023 och Riksidrottsförbundets årsmöte (RIM) och RF/SISU-stämman 2023 beslutar:

att kraftsamla för en gemensam och tydlig satsning på elit- och prestationsidrott i Sverige med syftet att stödja den svenska elit- och prestationsidrotten på internationell nivå.

att uppdrag formuleras efter de båda stämmorna 2023 för att ange hur ansvaret fördelas att företräda och stödja den svenska elit- och prestationsidrotten på internationell nivå.

Bakgrund

Under senare år har elit- och prestationsidrotten på den allra högsta nivån haft en för låg prioritet i såväl den allmänna idrottsdebatten som i hur mycket resurser som avsätts för just elit och prestation på den yttersta nivån. Det måste ändras.

På RF-stämman respektive SOK:s årsmöte 2017 beslutade de två organisationerna att uppdra till sina respektive styrelser att samordna elitidrottsstödet. Även årsmötet i Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté beslutade att ställa sig bakom, samt medverka i, samordningen av stöd från, därmed, tre organisationer till specialidrottsförbunden.

Sedan stämmorna år 2021 har ett gemensamt arbete kring elit- och prestationsidrotten pågått under projektnamnet Elitidrott 2030. Erfarenheter och synpunkter som arbetats fram inom det projektet ska nyttjas och användas i att utveckla en kraftsamlad elit- och prestationsidrott.

Vi menar att nu är det dags att samla kompetensen och börja arbeta samtidigt som projektet fortsätter utveckla förutsättningar för framtiden.

Vi menar att elit- och prestationsidrott på den allra högsta nivån har en alldeles egen och specifik roll att spela för utvecklingen av idrotten i stort. Förebilder och inspiration för de barn och ungdomar som väljer att börja idrotta är viktigt. Lika viktigt är det att elit- och prestationsidrotten är samtalen runt kaffebordet på företagen och samtalar om i skolan. På så sätt skapas de "lägereldar" som vi som samhälle behöver för att komma samman i en större gemenskap.

Mot bakgrund av detta krävs att kompetens inom den samlade idrottsrörelsen samlas och förstärks liksom att nya resurser tillförs. Att kraftsamla det som rör just elit och prestation på internationell nivå är, menar vi motionärer, en viktig väg framåt. Därför lägger vi fram samma motion till båda stämmorna våren 2023.

Principer

Följande principer bör vara utgångspunkter för det vidare arbetet med att genomföra en gemensam och tydlig satsning på elit- och prestationsidrott i Sverige enligt yrkandet:

Att en kraftsamling ska stödja och driva prestationsutveckling mot medaljkapacitet på internationell mästerskaps- och olympisk nivå genom ett behovsdrivet och skräddarsytt arbete tillsammans med förbunden.

Tillsammans kraftsamla för ökade resurser till vår elit- och prestationsidrott på internationell nivå, inkluderande långsiktig bra socioekonomiska lösningar för aktiva.

Undertecknade svenska idrottsförbund:

| | | |
|------------------------|---------------------|---------------------|
| Konståkningsförbundet | Seglarförbundet | Bågskytteförbundet |
| Helena Rosén Andersson | Olof Granander | Carina Olsson |
| Förbundsordförande | Förbundsordförande | Förbundsordförande |
| Skidskytteförbundet | Fotbollförbundet | Mångkampsförbundet |
| Sofia Domeij | Karl-Erik Nilsson | Anders Emanuelson |
| Förbundsordförande | Förbundsordförande | Förbundsordförande |
| Taekwondoförbundet | Danssportförbundet | Varpaförbundet |
| Sammi Kaidi | Tina Stuesson | Lars Henriksen |
| Förbundsordförande | Förbundsordförande | Förbundsordförande |
| Orienteringsförbundet | Ishockeyförbundet | Brottningsförbundet |
| Maria Krafft Helgesson | Peter Forsberg | Jan Åström |
| Förbundsordförande | Vice ordförande | Förbundsordförande |
| Curlingförbundet | Bordtennisförbundet | |
| Michael Marklund | Dennis Lindahl | |
| Förbundsordförande | Förbundsordförande | |